

Herdenkingsavond 18 november 2016

Hart Voor Elkaar



De letters van jouw naam staan in ons hart geschreven,

We dragen je voor altijd met ons mee,

voor de rest van ons leven.

Vrijdag 18 november organiseert
Uitvaartverzorging Respect een herdenkingsavond
in de aula en op de begraafplaats, Kerkhoflaan 2 te Maasdijk.

Tezamen zullen wij op een warme en respectvolle wijze
onze dierbare overledenen gedenken en de namen noemen.
Ook wanneer een begrafenis of crematie elders heeft plaatsgevonden,
is er voor u gelegenheid om de naam van uw overledene te laten noemen.

Met elkaar luisteren wij naar verhalen, gedichten en muziek.
Aan het eind van de avond ontvangt u een kaarsje welke u
bij het monument van uw dierbare kunt plaatsen of mee naar huis mag nemen.

U bent van harte welkom, om 19.00 uur staat de koffie voor u klaar!
19.45 uur zal de herdenking beginnen.

Voor het noemen van de namen en een indicatie
hoeveel personen er deze avond aanwezig zullen zijn
kunt u zich **vóór 5 november** inschrijven
per mail: berna@uitvaartverzorgingrespect.nl
of per post: Almondestraat 20, 2676 VM Maasdijk.

Er is gelegenheid voor een eventuele eigen bijdrage,

een gedicht of verhaal, deze graag van te voren doorgeven.

Om u op te geven, voor vragen en of suggesties kunt u contact opnemen met:

Berna Hanemaayer-van den Enden

Uitvaartverzorging Respect

Tel:0174-517923 / 06-23951132